

**ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ: Μετά το διαρκές έγκλημα στον Ερημίτη,
άλλο ένα περιβαλλοντικό έγκλημα σε εξέλιξη.**

Το θέμα αυτό, καταθέτουμε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 23&24/07/21, προς συζήτηση και απόφαση.

Είναι πλέον αποδεχτό -και από τον πιο δύσπιστο παρατηρητή- πως στο παρθένο οικοσύστημα του Ερημίτη επιτελείται, επί καθημερινής βάσης, ένα τεράστιο, προμελετημένο περιβαλλοντικό έγκλημα. Ένα έγκλημα που ξεκίνησε προοδευτικά να δημιουργείται από την δεκαετία του '80 και που είχε την κάλυψη όλων των αστικών κυβερνήσεων που κυβέρνησαν τη χώρα από τότε μέχρι σήμερα. Σήμερα, κάτω από την απόλυτη κάλυψη και την υψηλή προστασία του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφερειακής αρχής και των παρατάξεων που την στηρίζουν (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ), το έγκλημα αυτό έχει φτάσει στο απόγειό του. Αμέσως μετά τη παρουσία του κ. Μητσοτάκη στα εγκαίνια της «εμβληματικής» και «ήπιας», όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε, επένδυσης, οι «επενδυτές» άρχισαν το θεάρεστο έργο τους. Παράνομη αποψίλωση 100 στρεμμάτων δασικής έκτασης, για την οποία διεξήγαγε έρευνα η δασική υπηρεσία. Ύποπτη πυρκαγιά κατέκαψε 200 περίπου στρέμματα από το πανέμορφο δάσος του Ερημίτη και για διερεύνηση των αιτιών της ήλθε κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα. Παράνομη διάνοιξη δρόμου στον παράκτιο χώρο που χωρίζει τον προστατευόμενο υγρότοπο της Βρωμολίμνης από την θάλασσα με μπουλντόζες «ήπιας», όμως, ανάπτυξης! Καταστροφή μέρους του προστατευόμενου δημοτικού λιθόστρωτου Ενετικού μονοπατιού. Ειδικότερα για τις 2 τελευταίες έκνομες ενέργειες υπήρξαν καταγγελίες και από τη Λιμενική Αστυνομία αλλά διενεργήθηκε και αυτοψία από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠ) της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ.

Η Λαϊκή Σύσπειρωση με επερωτήσεις της, επανειλημμένα, ζήτησε να ενημερωθεί το Π.Σ. και ο Κερκυραϊκός Λαός για τα πορίσματα των πιο πάνω ερευνών (δασικής υπηρεσίας, ΔΑΕΕ, ΚΕΠΠ, καταγγελία Λιμενικής Αστυνομίας κλπ.), αλλά η Περιφερειακή αρχή, καλύπτοντας πλήρως τις έκνομες ενέργειες των «επενδυτών» της ΝCH Capital, με απίθανες δικαιολογίες αρνήθηκε, επί της ουσίας, την ενημέρωση αυτή. Μετά από όλα αυτά δεν προκαλεί έκπληξη σε κανένα το γεγονός πως ακόμα και τώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές, η ΝCH Capital συνεχίζει το καταστροφικό της έργο μέσα στην ζώνη απορροής της Βρωμολίμνης.

Η πλήρης κάλυψη που παρέχεται στους «επενδυτές» από την κυβέρνηση και την περιφερειακή αρχή, όπως ήταν φυσικό, άνοιξε την όρεξη «επενδυτών» και για άλλες περιοχές-φιλέτα, εξίσου απείρου κάλλους με τον Ερημίτη. Σειρά, τώρα, παίρνει ξανά η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (NATURAGR 2230001), ο τελευταίος δηλ. πνεύμονας πρασίνου που απέμεινε αλώβητος στη Βόρεια Κέρκυρα μετά τα καταστροφικά πλήγματα που δέχεται το οικοσύστημα του ΕΡΗΜΙΤΗ.

Λέμε ξανά γιατί είναι η δεύτερη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο. Για την ιστορία η πρώτη φορά ήταν το 2008 όταν επιχειρήθηκε από την εταιρεία Ευρωσύνδεσμοι ΑΕ η κατασκευή ξενοδοχείου στην Χερσόνησο της περιοχής, γνωστής ως ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (NATURAGR 2230001 - Ζώνη Γ), σε οικόπεδο 243 στρεμμάτων. Μετά από αγώνες των κατοίκων της ευρύτερης

περιοχής, αλλά και σχετικές παρεμβάσεις του ΚΚΕ στη Βουλή η επένδυση απορρίφθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ 115555/135/22.01.2009 αρνητική απόφαση της Γεν. Δ/σης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η απόρριψη βασίσθηκε στο MasterPlan και την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΜΠ), που το 2009 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον τότε Δήμο Θιναλίων Κέρκυρας (σήμερα Δήμο Βόρειας Κέρκυρας) συμπεριλαμβανούσα σχετικό Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, για τη Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (NATURAGR2230001) η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και η οποία κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η εν λόγω ΕΠΜ, -που, σημειωτέον, ισχύει και σήμερα- η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ σε συνεργασία με την εταιρεία ΧΩΡΟΔΟΜΗ ΟΕ, χωρίζει σε ζώνες προστασίας το σύνολο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη συμπεριλαμβανομένης και της Χερσονήσου, γνωστής ως «Νήσος» ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (NATURA GR2230001-Ζώνη Γ), απαγορεύοντας άλλες χρήσεις γης πλην των προϋφιστάμενων γεωργικών.

Σήμερα, δυστυχώς, επιχειρείται ξανά, σε όμορο οικοπέδο εκτάσεως 245,5 στρεμμάτων στην ανωτέρω Νήσο και στην καρδιά της ζώνης NATURA, η κατασκευή Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος που θα συμπεριλαμβάνει ξενοδοχείο & 45 βίλες μαζί με συνεδριακούς χώρους, SPA, ιατρικά κέντρα κλπ.

Αξιοποιώντας την ομπρέλα προστασίας που πλουσιοπάροχα, κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή -χωρίς να υπολογίζουν τις καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον- παρέχουν στους «επενδυτές», αλλά και το χωρικό εργαλείο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), αιτούμενη να υπαχθεί στον «αναπτυξιακό» και μνημονιακό Νόμο του ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4608/2019), η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, επιχειρεί μια fast track «επένδυση», που ενδεδυμένη τον «μανδύα της στρατηγικής επένδυσης», παρακάμπτοντας την περιβαλλοντική νομοθεσία, θα καταστρέψει και τον τελευταίο πνεύμονα πρασίνου που απέμεινε στη Βόρεια Κέρκυρα. Ερωτηματικά επίσης δημιουργούνται αν έχουν χορηγηθεί τα απαραίτητα, για να προχωρήσει η «επένδυση», πιστοποιητικά από τον Δήμο. Κι αν ναι, από πια δημοτική αρχή, αφού η παρούσα διαρρηγγύει τα ιμάτιά της πως τάσσεται αναφανδόν ενάντια σε αυτή. Ακόμη,-- γνωστού όντος πως η νομοθεσία για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα απαιτεί δημόσιο δρόμο πρόσβασης προς αυτά αλλά και δυνατότητα κατανάλωσης 450 λίτρων νερού ανά κλίνη— τίθενται εύλογα ερωτήματα πως θα επιτευχθούν όλα αυτά, όταν ήδη υπάρχει έντονο το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην περιοχή.

Ακόμη, είναι βέβαιο, πως η «επένδυση» αυτή θα ανοίξει την όρεξη αλλά και το δρόμο και στον προηγούμενο «επενδυτή» του όμορου οικοπέδου (ιδιοκτησίας ΓΕΤΟΕ ΑΕ), ο οποίος απέτυχε το 2008, και τότε θα μιλάμε για την κατασκευή μιας ολόκληρης πόλης 4000 κατοίκων στη καρδιά του οικοσυστήματος μόλις λίγα μέτρα από τα νερά της λιμνοθάλασσας.

Όλα τα παραπάνω επιχειρούν να παρουσιαστούν ως επενδύσεις που θα φέρουν τη «δίκαιη ανάπτυξη» ή την «ανάπτυξη για όλους». Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη που φέρνει τεράστια κέρδη στους πολύ λίγους και ανεπανόρθωτη καταστροφή του περιβάλλοντος για τους πολλούς. Η Λαϊκή Συσπείρωση αλλά και ο πολιτικός φορέας που τη στηρίζει, το ΚΚΕ, με κάθε ευκαιρία δηλώνουμε ότι στην καπιταλιστική οικονομία, η ανάπτυξη σχεδιάζεται με κριτήριο τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και την θωράκιση των κερδών τους.

Πως το πάνω χέρι το έχει η αστική τάξη και όχι ο λαός. Πως την ουσιαστική εξουσία την έχει το μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο οι αστικές κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα -όποια ιδεολογική απόχρωση κι αν δηλώνουν (συντηρητικά, νεοφιλελεύθερα ή σοσιαλδημοκρατικά)- υπακούουν και υπηρετούν πιστά. Πίνουν νερό στο όνομα των «επενδυτών» και των «επενδύσεων» τους. Επικαλούνται κάθε επιχείρημα -γελοίο ή σοβαρό- για να τεκμηριώσουν τη στήριξή τους. Ανάπτυξη της περιοχής που, κάθε φορά, τη χαρακτηρίζουν και με κάποιο εύηχο επίθετο (αιεφόρος ή βιώσιμη ή φιλική προς το περιβάλλον), υγιής επιχειρηματικότητα που σέβεται το

περιβάλλον, νέες θέσεις εργασίας, μνημονιακές υποχρεώσεις κλπ. κλπ. κλπ. είναι μερικά από τα επιχειρήματά τους. Επιχειρήματα που δεν πείθουν. Επιχειρήματα που δεν έπεισαν και τους κατοίκους της Βόρειας Κέρκυρας αλλά και την συντριπτική πλειοψηφία του Κερκυραϊκού λαού και που με τους μεγαλειώδεις και συνεχείς αγώνες τους θα καταφέρουν -σε μεγάλο βαθμό έστω- να αποτρέψουν την πλήρη και ολοκληρωτική περιβαλλοντική καταστροφή της περιοχής.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο: *Να συνταχθεί με τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Κερκυραϊκού λαού και να ταχθεί ανεπιφύλακτα ενάντια στην «επένδυση» στη Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στην καταστροφή και του τελευταίου πνεύμονα πρασίνου που, ακόμη, παραμένει αλώβητος στη Βόρεια Κέρκυρα. Καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να απαιτήσει από την Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να μην εγκρίνει την «επένδυση» και να εφαρμοστεί η υπάρχουσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και οι προβλεπόμενες για τη συγκεκριμένη Ζώνη NATURA χρήσεις γης.*

Τέλος απαιτεί από την Περιφερειακή Αρχή να δώσει αμέσως στη δημοσιότητα τα πορίσματα των ερευνών, που σε έκταση αναφέρονται πιο πάνω, και αφορούν όλες τις παράνομες πράξεις και ενέργειες που έγιναν στον Ερημίτη.

16-07-21